

In een korte serie preken bij de brief van Paulus aan de Kolossenzen, stonden we op de startzondag stil bij 3:16 – Laat het woord van Christus rijk in je wonen.
We zongen Psalmen voor Nu 145, EL459, Opwekking 78, 354, 454, 623, 689.

Wat komt Jezus Christus toch - Goddank - ongelofelijk concreet dichtbij ons! Dat is wat Paulus in zijn brief aan de gemeente in Kolosse wil meegeven. Je hoeft er niet ingewikkelde en onzekere religieuze handelingen voor te verrichten, je hoeft Hem alleen maar te zien en te horen.

Kolosse was een stadje in Turkije, aan een drukke verbindingsweg tussen oost en west (Efeze). Wijzen uit het oosten en uit het westen kwamen langs met hun godsdienstige ideeën, goden en tussengoden; ook Joden met hun feestkalenders, sterren, engelen; en er was in Kolosse bovendien een soort religieus ontzag voor de aarde (warmwaterbronnen en aardbevingen).

In deze rijstebrij aan godsdienstige bewegingen komt Paulus met Jezus Christus. Kijk eens, schrijft hij, hoe alles in hemel en op aarde in Hem samenkomt. Hij heeft alles in hemel en op aarde gemaakt én goedge-maakt. Hij geeft de hemel een gezicht op aarde. Hij is overal om ons heen. Zoals we in de zuurstof zijn en de zuurstof in ons is, zo is de Geest van Jezus in ons en wij in Hem.
Philip Troost (zie gesprekspunten) heeft het over zijn *inwezigheid*.

Nu zou dat nog vaag gehouden kunnen worden: Christus in ons. Daarom gaat Paulus het in hoofdstuk 3 concreter maken: laat het wóórd van Christus rijk in je wonen.

Voordat hij dat uitwerkt, geeft hij eerst aan wat dat woord in de weg kan staan, oftewel wat de inwezigheid van Christus kan belemmeren. In vs 5 noemt hij ontucht en hebzucht en alle inhaligheid die daar tussen zit. In vs 8 noemt hij woede en schelden en wat daar tussen valt, oftewel alles wat eruit kan klappen. Zwaar inhaleren en eenzijdig leeg lopen zijn uitingsvormen waar een gelovige afstand van moet doen – zoals je kleding uittrekt.

Wat je dan overhoudt, is niet naaktheid, maar innig meeleven en geduld en alles wat daar tussen valt (vs 12). Het karakter van Jezus! En wat dichtbij! Althans, als je je erin kleedt. Want je moet er wel mee aan de slag. Dit deel van de brief staat vol aansporende wijs. Zo ook: laat het woord van Christus rijk in je wonen.

Zodat je elkaar leert en zodat je elkaar corrigeert en zodat je liederen zingt. Dat is het directe effect van dat woord van Christus. Zodra je Hem gaat inademen, wil je Hem ook uitademen. Luisteren, lezen, samenkomen, elkaar ermee verrijken in gesproken en gezongen woord.

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders.

1. Is er iets in deze Keek wat jou getroffen heeft?
2. Christus in ons, wij in Hem.
 - a. Kun je alle teksten in deze brief met deze uitdrukking eens opzoeken (onderstrepen)?
 - b. Philip Troost schrijft in zijn boek *Mindful met Jezus* dat wij bij onze ademhaling best eens vaker bewust aan de adem van God mogen denken. Te denken zou zijn aan o.a. Genesis 2:7, Hand.17:28. Wat vind je van deze gedachte? Te boeddhistisch? Is mindfulness sowieso niet te oosters?
3. Hoe leg je het slechte af? (vers 8)
4. Stelling: wij laten het woord van Christus vaak hooguit in ons logeren. Wel of niet mee eens?
5. Hoe verhoudt zingen zich tot het woord van Christus?
6. Stelling: gereformeerden zijn beter in innen, evangelischen beter in uiten. Wel of niet mee eens?
7. Jezus zegt: "Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Je Vader zorgt voor je."
 - a. Kun je je voorstellen dat je elkaar met zo'n woord terechtwijst?
 - b. Probeer eens een ander woord van Christus te bedenken dat van jou een ander mens maakt.
 - c. Hoe reageer je op iemand die zegt: "Maar ik ben Jezus niet...!"